

Till det lilla torpet Skogen under Öfra Långhult kom 1897 torparen **Johan Magnus Eliasson f. 1823 i Kinnared och hans fru Anna Britta Svensdotter f. 1831 i Södra Hestra.**

Skogen låg fint på sluttningen mot Stensjön. Där bodde också 6 barn.

- Emma Severina f 1859,
- Johan Salomon f 1861 d 1953 i Hanhals
- Alexander f 1864
- Karl Johan f 1867 d Fjällbacka 1952
- Malkolm f 1870 d. 1958 i Stockholm
- Alida f 1874
- oä dottern Anna Lovisa f 1896.



Detta handlar om Malkolm. 1893 åkte han till Halmstad för att försöka få något arbete. Det blev snickare. Han var duktig men flyttade vidare till Helsingborg. 1897 var det en stor utställning på Djurgården. Malkolm o en kamrat beslöt att ta tåget tillbaka till Stockholm. Sonsonen Harry berättade när jag var hos honom att dom satte sig på tåget hemåt men ångrade sig och åkte tillbaks till Stockholm och blev där hela livet.

Han gifte sig och fick sönerna David och Gösta. Byggde sig ett hus i Duvbo. Där hade han bostad till vänster och sitt finsnickeri till höger. Hösten 2000 knackade jag på och sa att jag kom från Halland. Jaha från Sandsered sa han. Det var som att komma in i en annan värld. Överallt fanns Malkoms verktyg. De var använda av sonen Gösta och nu av sonsonen Harry. Verktygen skulle sen till Skansen. Malkolm hade varit med att bygga Hallwylska som är museum i dag. Helt fantastiskt. Det sas att han byggt ett konseljbord och Ivar Kreugers skrivbord. ....

Varje sommar var det Halland som gällde. Man körde in från Stixeredsvägen vid Stensjön. Där stod murstocken kvar överklädd med kaprifol o gullvivor på ängen. På hösten växte kantareller på vägen. Det var länge sen jag var där. Nu är det nog Skogen som tagit över Skogen.

Malkolm var Sjundedagsadvertist o sträng vegetarian. Konstigt tyckte man då. Ett livsöde.

Text och foton Inger Hagberg

