

Ängastugan torp	under Stixered No 2 Mellan, Krogsered	Långhults fjärding
Fmis:	Koordinater: Y1329340 X6332680 WSG84 57,088672 12,989885	No 33

Beskrivning:

Ängastugan, torp under Stixered No2 Mellan, även Övre äng

Sid 286 i Krogseredsboken.

2021: Husen finns kvar men här bor ingen idag.

På 1840-talet flyttade änkan och fattighjonet Bengta Svensdotter f 25/7 1784 i Stixered No3 Yttre hit med sin dotter:

- Beata Bengtsdotter f 24/4 1812 i Årnakulla

Dottern Beatas oäkta barn:

- Inger Christina f 1839
- Anna Sofia f 14/4 1844 på Långasjöböket under Lunden, fader uppgavs inte vid dopet
- Bengt Johan f 13/10 1849 här, fader var gifte, avskedade båtsmannen Sven Fager, fl 1867

Bengta Svensdotter dog 1868. Beata avled 1873.

1895 kom en ny familj hit från Kämpalycka under Stixered No2 Mellan. Det var torpare Bengt Aron Johansson f 3/4 1862, g 9/11 1883 med Hilda (Tilda) Gustava Kristiansdotter f 18/3 1852 i Talgsjö i Gunnarp. Hustrun Tildas barn:

- Malkolm f 19/11 1876 på Sjöholmen under Torbjörnhult, till Vessige 1894
- Jenny Olivia f 1/9 1879 på Sjöholmen under Torbjörnhult, till Vessige 1896
- Karl Albin f 16/5 1882 på Sjöholmen under Torbjörnhult, hennes UÅ son, bosatt här

Deras gemensamma barn:

- Johan Olof Hugo f 1/5 1890 på Kämpalycka under Stixered d 1919
- Otto f 5/3 1893 på Kämpalycka under Stixered, og, bosatt här
- Agda Niondina f 5/6 1896, og, bosatt här

Då det kom tattare på besök hos Aron på Ängarna. Det var vanligt att stora tattarfölje kom åkandes längs vägarna. Enligt kommunal stämmobeslut var det förbjudet att hysa kältringarna

Ängastugan torp	under Stixered No 2 Mellan, Krogsered	Långhults fjärding
Fmis:	Koordinater:Y1329340 X6332680 WSG84 57,088672 12,989885	No 33

om natt. Två tillsyningsmän var utsedda i varje rote, att se till detta. Om någon hyste tattarna om natt blev det stora böter. Ett stort sällskap tattare anlände sent en lördagskväll och pockade på att få övernatta hos Aron på Ängarna i hans stuga. Det var "Flanka-Kalle och hans Anna-Britta, dottern Augusta med fästman August samt sönerna Oscar och Hilding. För Aron fanns inget val, det var endast att låta tattarna stanna med alla deras följedjur. "Men då kommer la inte flar", vågade sig Aron säga, när hela sällskapet kommit in och lagt beslag på torpstugans enda rum. "Nänemän" sa Flanka Kalle, "då gör då inte". Men då alla lagt sig inne på stugans golv, bankade det på dörren och Aron blev tvungen att släppa in ännu ett tattarfölje, som kom söderifrån. Det var släktingar till det första följet och utgjordes av "Sirapsgubbens" dynasti. Att det inte blev någon lugn natt för torparen och hans familj kan man förstå. Tidigt om söndagsmorgonen var Aron uppe och gömde undan tattarnas vagnar, så att inte kyrkfolket skulle få nys om att han hyst tattare under natten.

Aron dog 1928 och Tilda dog 1937.

Barnen Otto och Agda stannade kvar och brukade gården. Karl Albin var stenarbetare och bodde här ibland. Alla tre förblev ogifta. Karl avled 1954. Otto dog 1973. Agda dog 1990. Sedan har ingen bott här.